



PAROCHIEBLAD
ST. JOSEPH
HEERLERBAAN

JAARGANG 2017 - 3
www.rksintjoseph.nl

Maart 2017

Carnaval vieren stopt na drie dagen... of niet??

Het is ondertussen geen geheim meer dat ik vastelaovend een warm hart toedraag. Ik vond het zelfs een emotioneel moment toen ik onlangs toe mocht treden tot de raad van elf van C.V. de Vlavrèters van Welten-Benzenrade! Ik ben de vereniging heel erg dankbaar dat ik op deze manier als kapelaan nog meer de mogelijkheid krijg om uit te dragen waar de Kerk voor moet staan: 'náást mensen staan, midden in de samenleving aanwezig zijn en zorgen voor binding met mensen.' Met onze prins Paul (God) II een middagje naar de St. Martinusschool in Welten geweest om te vertellen over de carnaval (en veertigdagentijd). Op de vraag wat de prins in de hand had antwoordde een van de kinderen uit groep 2: 'een toverstaf!' En eigenlijk heeft het kind nog gelijk ook! Het toverde bij mij en iedereen een glimlach op het gezicht toen de kinderen met de prins een polonaise hielden en ze plezier hadden.

Vastelaovend heeft te maken met het omdraaien van rollen en het doorbreken van standen. Symbolisch draagt de burgemeester de 'macht' over aan de prins met zijn gevolg door de sleuteloverdracht. De macht wordt afgelegd en even is de burgemeester of de dokter (van oudsher mensen op een

voetstuk) gelijk aan de 'gewone mens', versterkt door verkleden en schmincken/maskers. De scepter (toverstaf) van de prins is een teken van zijn macht. Maar macht wordt misbruikt zodra men bóven de ander gaat staan; juist daarin laat carnaval een ander geluid horen, of zou moeten horen. Dit is dezelfde boodschap die ik al aangaf waar we als Kerk voor moeten staan: 'naast mensen staan'. De Vastelaovend is een diep geworteld cultureel feest en maakt zichtbaar waar de mens ten diepste behoefte aan heeft in een samenleving die (te) individueel is en mensen kan buitensluiten en opsluiten: namelijk binding, saamhorigheid, verbroedering, een lach waar verdriet is, een glimlach waar eenzaamheid is. Dit mag niet stoppen na carnaval; dit mag het hele jaar doorklinken. Wie écht carnaval begrijpt kijkt verder dan alleen maar het feestvieren en het springen van plezier, wat een uiting mag zijn van hetgeen we in ons voelen. Vastelaovend heeft met het leven te maken. Sterker nog, vastelaovend is een manier van leven!

Kapelaan Blom en raad van elf lid van C.V. de Vlavrèters

Wanneer we vast zitten

Jaren geleden... ga je met een groep vrienden carnaval vieren in Blerick, waar ik toen nog woonde. Vrienden van vrienden, het waren jongens uit Holland, die op een gegeven moment kwamen vragen: 'ik hoor telkens zingen over 'vastelaovend', (hun best doen om het zo goed mogelijk uit te spreken), wat is dat precies?' Welkom in Limburg, waar de term vastelaovend een vertrouwd woord is en ook de wortels verraadt van dit volksfeest. Letterlijk betekent het 'vastenavond', van oorsprong verwijzende naar de vooravond van de Veertigdagentijd (beginnend op Aswoensdag) en men nog een keer uitbundig uit z'n dag kan gaan, alvorens de bezinningstijd aanbreekt. Het is de moeite waard om, na een tijd van feest, even een pas op de plaats te maken, even nadenken, even bezinnen. Dit evenwicht is niet verkeerd! Er zijn zoveel plaatsen waar men geen feest kan vieren, waar ellende is die we ons niet kunnen voorstellen. Niet alleen ver weg, maar ook

dicht bij zijn er genoeg problemen en schrijnende omstandigheden. Heel in het bijzonder mogen we kijken naar het kruis waar Jezus aan gestorven is. Zijn handen en voeten waren vastgenageld. Er zijn zoveel mensen die zich vastgenageld voelen, door de zware last die het leven met zich kan meebrengen.

Een pastoor had ooit een keer een kruis aan de muur hangen, maar... met een Jezus zonder armen. Het was niet gevallen, maar het wilde de boodschap uitdragen: 'wij moeten de armen van Jezus zijn'. En ik voeg eraan toe 'ook zijn voeten.' Om juist naar mensen toe te gaan die 'vast' zitten. Juist door het kruis kon Jezus helemaal zijn hart laten spreken. Want de liefde laat zich niet vasthouden! Juist door zijn leven te hebben gegeven uit liefde en weer op te staan uit de dood heeft Hij voor ons de hemel geopend. Als wij 'vast' zitten aan zonden, aan zorgen, aan verdriet; dan kunnen we nog altijd ons hart openen voor Hem die wéét wat het betekent om 'vast' te zitten. Vertrouwen op Hem stelt ons in staat om los te komen en te léven vanuit van zijn liefde. Onze opdracht is om onze handen en voeten te gebruiken om leven te brengen bij mensen, om met liefde mensen nabij te zijn die 'vast' zitten zodat we een beetje hemel mogen brengen.

Laten we deze bezinningstijd zinnig gebruiken door meer aandacht voor Jezus, door onze eigen zonden en zorgen te overdenken, en door anderen bij te staan.

Kapelaan Blom.

Pelgrimswandeling

Op zaterdag 25 maart 2017 lopen mensen van parochies uit Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van vastenactie 2017. Een pelgrimstocht ter bezinning en aandacht voor het vastenactieproject Nepal, 30 helpende handen uit Heerlen herbouwen een school voor de allerarmste kinderen en met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving.

De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan en we lopen dan een mooie route van ruim 5 km. Iedereen is welkom!! Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie waarbij we ook de jongeren van de Pelgrimstocht in Spijkerbroek ontmoeten. Uw vrije gave is welkom voor het project Nepal. De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin, is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies.

U kunt zich opgeven bij:

Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl

Hanny van der Wouw-Vrehe, tel. 045-5322181; e-mail: hvrehe@ziggo.nl

Stille Omgang Amsterdam

“Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte” is het thema van de komende Stille Omgang die in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo'n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, dit toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie stond beschreven.

Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam v.v. te vervoeren. Vertrek zal rond 20.00 uur zijn. Bij opgave krijgt u precieze opstaptijd en - plaats te horen.

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdccelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten.

Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg en Oost-Brabant. Rond 07.00 uur zullen we naar verwachting weer terug zijn. **De deelnemersprijs bedraagt € 23,00 per persoon. Aanmeldingen kaartverkoop t/m vrijdag 10 maart bij de plaatselijke correspondent:**
Dhr. Berben, 045 - 571 14 99; h.berben@tele2.nl

Gezinsmis 12 maart - aandacht vastenactie en koffie drinken

Op 12 maart vindt er een gezinsmis plaats om 11.15 uur. De kinderen die zich voorbereiden op de 1e H. Communie zullen in het bijzonder worden uitgenodigd om er bij te zijn en om mee te zingen met ons Kinderkoor St. Joseph Goed Gestemd. Tijdens de mis zal er ook verteld worden over de vastenactie. Jongeren vanuit onze parochies zijn vorig jaar naar Nepal geweest voor de bouw van een weeshuis. Dit jaar gaan ze weer en met de vastenactie willen we hen graag financieel ondersteunen. Na de H. Mis vindt het koffie drinken plaats in de Ontmoetingsruimte. **Dus i.p.v. 5 maart wordt dit 12 maart.**

H. Mis met aandacht voor vastenactie

Net zoals op 12 maart in de St. Joseph zal er op **zondag 2 april** tijdens de **H. Mis om 11.15 uur in de St. Elisabethkapel** bijzondere aandacht worden geschonken aan de vastenactie. De mis wordt opgeluisterd door Excludent; dit muziekgezelschap bestaat uit jongeren die vorig jaar in Nepal

geweest zijn en dit jaar ook weer gaan. Zij zullen ook zelf vertellen over de vastenactie.

Startdag Vastenactie 2017 - Parochies in Heerlen en Landgraaf

Vastenactieproject Nepal 'Bouw mee, Samen staan we sterk'
30 helpende handen uit Heerlen zijn naar Thali gereisd om daar, samen met de plaatselijke dorpsgemeenschap, een school te herbouwen voor de allerarmste kinderen. Wilt u mee 'bouwen' en spreekt eigentijds vasten u aan, dan bent u van harte welkom op: **Zaterdag 18 februari van 10.00-14.00 uur** in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie, Dr.Cl. meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen.

Programma:

10.00 uur Ontvangst met koffie
10.15 uur Opening en welkom
10.30 uur Presentatie Vastenactieproject Nepal - toelichting
en presentatie door Jeugdkring Chrisko uit Heerlen.
11.15 uur Korte pauze
11.30 uur Eigentijds Vasten - Toelichting door Eline
Claassens, pastoraal werker
12.15 uur Pauze met sobere lunch
13.00 uur Met elkaar in gesprek gaan

Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. de lunch). ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448; hvrehen@ziggo.nl of 045-5322181. Wij hopen u dan te ontmoeten,

*Namens Jeugdkring Chrisko, Vivian Kreutz
Namens Missionair Overleg Parkstad, Ans Houben*

Kruisweg en vastenvespers

In de Veertigdagentijd zal elke vrijdagmiddag om 15.00 uur de kruisweg plaatsvinden in de grote kerk. Een zinvol gebruik om bezinnend vanuit het lijden van Christus stil te staan bij leed

in ons leven en in de wereld. Jezus heeft het lijden op zijn schouders gedragen en Hij wil graag helpen ons eigen kruis mee te dragen. Daar mogen we bezinnend en biddend voor open staan.

Ook zullen elke donderdagavond, voorafgaand aan de H. Mis van 19.00 uur, de vastenvespers gebeden worden. Aanvang 18.30 uur in de dagkapel.

Dierbare overledene herdacht in kapel of kerk

22-01-2017	Maria Peels-Hardy	26-01-2017
23-01-2017	Sjef Bour	27-01-2017
05-02-2017	José van de Laarschot-Hoenjet	11-02-2017
07-02-2017	Diny Vos-Beukeveld	11-02-2017

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

KERKDIENSTEN

Woensdag 1 maart

Aswoensdag

19.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Fun Poels

Celebrant Pater van Laarhoven

19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Jaardienst Lieske Heiligers-Jennekens; Mathieu Schuurman

Celebrant Pastoor Rohling

Donderdag 2 maart

18.30 uur Aanbidding en vastenvespers dagkapel St. Joseph

19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny

Zondag 5 maart
veertigdagentijd

1^e zondag vd

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
6 wekendienst Joos Wachelder; Mevr.
Kampermann-Fisher; Leo Scholten; Mevr.
Meuwissen-Verkoelen; Rudolf Jongen

Celebrant Professor Stevens

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Kit Meessen-Linssen: Ouders Theunissen - Schaeps
en kinderen

Celebrant Deken Bouman

Donderdag 9 maart

18.30 uur Aanbidding en vastenvespers dagkapel St.
Joseph

19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Mathieu Emonds; Bouy van
Nieuwburg

Zondag 12 maart
veertigdagentijd

2^e zondag vd

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
St. Elisabethkoor
6 wekendienst Sjef Bour; Agnes Leuven-Hulsman;
Lies Vranken-Jaspers;

Celebrant Deken Bouman

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk *Gezinsmis*
St. Joseph Kinderkoor Goed Gestemd
Voor G.J. Voragen; Altien Bauwens-Smit

Celebrant Kapelaan Blom

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank

Donderdag 16 maart

18.30 uur Aanbidding en vastenvespers dagkapel St. Joseph

19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen
dochter Tiny; Chris Robbertz

Zondag 19 maart
veertigdagentijd

3^e zondag vd

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Fun Poels

Celebrant Pater van Laarhoven

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Gemengdkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten

Jaardienst Piet Mertens en naamfeest
Fientje Meertens-Bertram; Ger Hoeppermans;
Dhr. Frans Smeets; Huub Gielkens en overledenen
familie Gielkens- Kallen

Celebrant Pastoor Rohling

Donderdag 23 maart

18.30 uur Aanbidding en vastenvespers dagkapel St. Joseph

19.00 uur H. Mis in dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen
dochter Tiny

Zondag 26 maart **veertigdagentijd**

4^e zondag vd

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst Mevr. Meuwissen-Verkoelen; Annie
Herpens-Waelen; Jo Kremers en Annie Kremers-
Tekstra; Jaardienst Finy Dons- Boon en
ouders Dons- Reinold

Celebrant Professor Stevens

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Gregoriaanse Schola

Jaardienst Mathieu Schuurman; Jaardienst
Eugenie Brouns-van Soest; Jaardienst ouders
Smeelen-Bindels; Jaardienst Piet Ruijters en Tonnie
Ruijters-Eggen en de overleden ouders Van Soest-
Eggen;

Celebrant Deken Bouman

Donderdag 30 maart

18.30 uur **Aanbidding en vastenvespers dagkapel St. Joseph**

19.00 uur **H. Mis in dagkapel St. Joseph**
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heutsen
dochter Tiny

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 2 april t/m zondag 30 april, moeten wij de copy aanleveren op woensdag 22 maart; zou u zo goed willen zijn uw misintenties - uiterlijk genoemde periode - te willen bestellen?

GEDICHT

Met open handen wil Jezus ons ontvangen
Hij heeft al onze zonden op zich genomen
Wij mogen in alle ootmoed tot Hem komen
Laten we naar Hem uitzien vol verlangen.

Jezus heeft zo veel voor ons moeten lijden
Vrijwillig begaf Hij zich in angst en nood
Zijn weg leidde zelfs tot de duistere dood
Hij moest sterven om ons leven te bevrijden.

Maar na drie dagen verrees Hij uit het graf
Jezus heeft de bittere dood overwonnen
Met Pasen is het nieuwe leven begonnen
Dank aan Hem die zo veel voor ons gaf.

Met open handen willen wij U prijzen
En met gevouwen handen tot U gaan
Voor alles wat U voor ons hebt gedaan
Willen wij U loven en alle eer bewijzen.

Fedde Nicolai

PAROCHIE ADRESSEN

Secretariaat

Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen. Dinsdag en woensdag
geopend 09.30-12.00; Tel.: 5413896; email:

parochiekantoor@rksintjoseph.nl

rksintjoseph.nl

www.rksintjoseph.nl

Deken H. Bouman

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen.

Tel.: 5713682

email: deken@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Tel.: 5426767 of 06-55722869; email: rickblom7@hotmail.com

Diaken W. Keijmis

Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal.

Tel.: 5751215 of 06 - 20499538; email: w.keijmis@hetnet.nl

Catechiste Peggy van der Wouw

Eijgelshovenerweg 2d, 6374 KC Landgraaf

Tel.: 06-48274858; e-mail: epmvanderwouw@outlook.com

Federatiebestuur

Bereikbaar onder: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Stichting Patiëns

Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg.

Info: Vivian Kreutz 523 25 04 of Ineke Lasche 575 14 15

Kerkhofbeheer

Fam. Schaghen, Petroniusstraat 2, 6417 VL Heerlen.

Tel.: 7850615 of 06 -22378189

Rekeningnummers kerkbestuur

ING: [NL43 INGB 00010490 77](https://www.ing.nl) of Rabo: [NL58 RABO 0125 2506 49](https://www.rabobank.nl)