



PAROCHIEBLAD
ST. JOSEPH
HEERLERBAAN

JAARGANG 2017 - 5
www.rksintjoseph.nl

Mei 2017

Pasen gaat door!

Pasen lijkt alweer ver achter de rug; de paashaas is uit het straatbeeld verdwenen en de schalen, waar de eitjes in lagen, hebben al weer een andere bestemming gekregen. Maar toch is het nog niet voorbij! Pasen duurt in de kerk 7 keer 7 dagen en dan nog 1 erbij om het compleet te maken: $(7*7)+1=50$ dagen. Via Hemelvaart komen we dan precies uit bij Pinksteren. Het is dan ook niet toevallig dat het Paastafereel in de Pancratius tot Pinksteren blijft staan en nog door iedereen bewonderd kan worden.

Dat Pasen langer blijft duren dan de dag zelf, betekent ook iets voor ons nu. Het laat ons zien dat een intense ervaring tijd nodig heeft om geplaatst te worden: de vrouwen, die het eerst het lege graf zagen, en de apostelen weten daar alles van. Ook zijn de 50 dagen voor hen nodig om een kanteling te maken: van mensen die verrijzenis ervaren, worden ze in die tijd eerst tot mensen die afscheid nemen (Hemelvaart) en vervolgens tot begeesterde geloofsverkondigers (Pinksteren). Wij worden daardoor geïnspireerd om in deze Paastijd dezelfde beweging door te maken: om onszelf te vernieuwen en begeesterd op pad te gaan door ons geloof uit te dragen door onze woorden, maar ook en vooral door onze manier waarop we met elkaar en de wereld omgaan.

In deze geest wens ik iedereen een goede Paastijd toe!

Deken Bouman

Dodenherdenking in Heerlen-Centrum

Op 4 mei herdenken we hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Voorafgaand aan de officiële plechtigheden staan we in oecumenisch verband biddend en bezinnend stil. In de even jaren gebeurt dit in de Pancratiuskerk; in de oneven jaren in de protestantse kerk aan het Templesplein. Dit jaar is de viering dus in de kerk aan het Templesplein, waarbij de overweging wordt uitgesproken door deken Bouman. De viering begint om 18.00 uur, zodat iedereen aansluitend naar de gemeentelijke herdenking kan.

Dodenherdenking Welten

Op donderdag 4 mei herdenken we de gevallen van de Tweede Wereldoorlog. Op de eerste plaats staan we stil bij het leed dat deze oorlog gegeven heeft. Tegelijkertijd denkend aan de vele plaatsen waar vrede ver te zoeken is. Vrede is geen wens alleen, maar een opdracht voor ons allemaal. 5 Mei is bevrijdingsdag en vieren we dat er vrede is en geen oorlog. Maar vrede is broos en we mogen nooit de mensen vergeten die hebben gestreden voor hun vaderland. Op maandag 4 mei komen we samen om 19.30 uur op het kerkplein. Zo tegen kwart voor acht beginnen we de dienst met toespraak, muziek en gebed. Om 20.00 uur houden we een korte stilte.

Maria kent vele kanten

De maand mei is toegewijd aan Maria. Laatst was ik met vrienden in een kerk en kwamen we een afbeelding van Maria tegen. Een van hen vroeg aan me: 'welke Maria is dit?' Dat klinkt natuurlijk wel grappig! Alsof we meerdere Maria's hebben... we hebben Maria van Lourdes, Maria van Fatima, Maria van Kevelaer; we noemen haar troosteres van de bedroefden, Maria van Altijdurende Bijstand. En zo kan ik nogal wel even doorgaan! Natuurlijk is er maar één Maria. Maar ze wordt onder zovele titels aangeropen. Dat laat de verscheidenheid zien van de moeder van Jezus. Al die titels laten de verschillende kanten naar voren komen zoals Maria als een moeder voor ons wil zijn. En dat is precies een echte

moeder. Elke moeder moet zich van verschillende kanten laten zien: de ene keer bemoedigend, de ander keer een beetje vermanend, bijstaan, troostend, met gebed nabij zijn, dragend, beschermend. En ga maar door... een echt moederhart voelt precies aan waar haar kind mee zit en wat het op dat moment nodig heeft. Laten we in de meimaand bijzonder aandacht schenken aan de moeder van Jezus die ook onze moeder is. In alle momenten van het leven wil ze ons nabij zijn en helpen. En het leven kent een grote verscheidenheid waarin ze ons bij wil staan. Zoals het refrein van een bekend Venloos liedje luidt: 'Ave Maria, Ave Maria, en in veurspood en gelök of in groët verdreet; Moderleef, waat auk gebeurt, verlaot ôs neet.'

Kapelaan Rick Blom.

Bedevaart Leenhof 15 mei

Vooraf in de maand mei - de maand die bijzonder is toegewijd aan Maria - vinden mensen de weg naar het kapelletje van Leenhof. Ook wij met onze parochies willen daar samen naar toe trekken om samen te vieren, te danken, stil te staan bij ons leven van elke dag. 'Wat beweegt ons?' Kijkend naar Maria mogen we die vraag stellen. Maria voelde zich bewogen, heeft 'ja' gezegd en heeft de Blijde Boodschap van liefde uitgedragen. Spreekt die boodschap ook ons aan, zodat wij in beweging komen om die boodschap van liefde uit te dragen. Laten we ons uitgenodigd weten en in beweging komen om samen naar Maria te gaan, naar het kapelletje van Leenhof waar zij bijzonder vereerd wordt. Op maandag 15 vieren we met onze parochies én met de parochie van Schandelen de H. Mis om 19.00 uur, muzikaal ondersteunt door Mannenkoor St. Rochus uit Waubach. Om die reden zal de H. Mis van 18.30 uur in de Moeder Anna uitvallen.

1e Communiemissen

In onze parochies vinden in mei en begin juni verschillende 1e Communiemissen plaats: Broederschool op Molenberg in de

parochie van de Verschijning van de Onbevleete Maagd op zondag 14 mei om 10.00 uur; Windekind op Bekkerveld in de Moeder Anna op zondag 21 mei om 11.00 uur; St. Martinusschool in Welten in de St. Martinus op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) om 10.00 uur; Tarcisius op Bekkerveld in de Moeder Anna op zondag 28 mei om 11.00 uur en de Windwijzer op heerlerbaan in de St. Joseph op zondag 4 juni om 11.15 uur. Op Heerlerbaan vinden in de Andreasparochie de 1e Communiemissen plaats voor de Tovercirkel op 25 mei om 10.30 uur en voor de Pylar op 28 mei om 13. uur. We Wensen alle communicanten een mooie dag met hopelijk een zonnige dag. En dat Jezus als een Zon mag schijnen in hun leven.

Jubileummis kerkkoor

Het Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten viert dit jaar het 100-jarig jubileum. In 1917 werd de Parochie St Joseph Heerlerbaan gesticht, en in datzelfde jaar werd ook het kerkkoor aldaar opgericht. Daarom luistert ons koor op zondag 21 mei a.s. om 11.15 uur een feestelijke hoogmis op in de St. Josephkerk te Heerlerbaan; hieraan werken tevens mee het klarinetensemble en enkele hoorns van Muziekvereniging T.O.G. Welten. Een tweede uitvoering vindt plaats op zondag 19 november a.s. om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Welten. U bent van harte welkom!

Bestuur Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten

Vastenactie

Er zijn vele enthousiaste reacties en bijdragen ontvangen voor het project “30 helpende handen voor Nepal”. Verschillende parochies in Heerlen en Landgraaf ondersteunen de bouw van een school voor de allerarmste kinderen van Nepal. In de zomer van 2016 zijn dertig helpende handen aan de Jeugdkring Chriskouit Heerlen naar Thali gereisd om daar te beginnen met de school te herbouwen. In 2017 wil de groep uit Heerlen

opnieuw naar Nepal om het schooltje verder op te bouwen. Zij rekenen op uw steun die gebruikt gaat worden voor bouwmaterialen. Wilt u dit project ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond onder vermelding van “Vastenactie 2017 Heerlen”.

Parochiekantoor

Recent is het parochiekantoor van de St. Pancratius verhuisd van Pancratiusstraat 21 naar leegstaande ruimtes in de dekenij, Pancratiusstraat 41. De openingstijden zijn dinsdagochtend van 10.00-12.00 en vrijdagmiddag van 14.00-16.00. Dit betekent ook dat het telefoonnummer gewijzigd is: 5713682 kunt u nu zowel voor de deken als (tijdens openingstijden) voor het parochiekantoor gebruiken. Het mailadres blijft ongewijzigd: secretariaat@pancratiusheerlen.nl. Het treft ons, dat de langer geplande en afgesproken datum van verhuizing zo dicht in de buurt lag van het overlijden van mw. Quanjel. Wij danken haar en de familie Quanjel voor de mooie tijd, dat wij de ruimte hebben mogen gebruiken; wij wensen hen sterkte met het gemis van moeder en wij hopen, dat zij een goede bestemming voor dit mooie pand kunnen vinden.

Rondleidingen in de Pancratius

Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 14:00 vrij toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen verwacht!

Een brief vanuit Kazachstan

Diaken Keijmis - verbonden aan onze parochie - samen met zijn vrouw zetten zich al vele jaren in voor de missie in voormalige Oostbloklanden middels hun Stichting Warm Hart voor Siberië. U kunt hen altijd ondersteunen op financieel gebied, maar ook met het doneren van kleding. Er is zelfs een breigroepje actief om te voorzien in kleding. Graag willen we een dankbrief met u delen:

Scherbakty (Kazachstan) 17 april 2017

Lieve vrienden en weldoeners uit Nederland!

Aangezien wij ons nog steeds in de Paastijd bevinden, willen wij u deze vrolijke groet toeroepen, met welke zich de gelovigen hier tijdens Pasen onder elkaar begroeten. “Christos Waskres! Waistinu Waskres!” “De Heer is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!” Hoeveel troost schenkt ons toch het Geloof, vooral als men ziet, dat de duisternis steeds groter lijkt te worden. Maar de Heer zal altijd als winnaar te voorschijn komen! Bij ons in Kasachstan zijn de prijzen weer enorm gestegen en zo lijden mensen echt honger. De kou die de brandstof in de winter zo verslonden had, en het sterke griepvirus wat medicijnen vereist, laat geen geld over voor levensmiddelen, laat staan voor kleren. Onlangs waren wij bij een gezin, waarvan de kinderen dagelijks onze gaarkeuken bezoeken. Het huis is zeer klein, arm, maar alles geordend en zeer schoon. De moeder zorgt alleen voor haar drie kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Als wij vernamen, dat alle drie de kinderen ziek zijn en mama (Natascha) ondanks koorts toch gaat werken om geld te verdienen, omdat er geen brood meer in huis was, laat staan de medicijnen, zijn wij meteen op weg gegaan om voedselhulp en medicijnen te brengen. Dankzij hulp van zo veel vrienden en weldoeners konden we voor dit gezin zelfs brandstof kopen. Toen een van onze gelovigen van de nood hoorde, ging ze meteen op weg naar de winkel om eieren, olie, vlees, en thee, voor dit gezin te kopen. Dat heeft onze missionarissen zeer verheugd omdat we weten dat het nog enige tijd duurt tot het volgende minimum loon voor deze

vrouw er is. Wat een zegen wanneer arme mensen nog armere helpen! Juist kinderen uit zulke gezinnen kunnen wij dan ook uw prachtige kleding verder geven. Zo kunnen wij u alleen weer Gods rijke zegen wensen voor uw ondersteuning die het ons mogelijk maakt veel goeds te doen en hulp te bieden. Samen met de kinderen sluiten wij uw zorgen in onze dagelijkse gebeden mee in, in het vaste geloof in de troostende belofte van Jezus aan de H. Julian van Norwich waarin hij zei “Allshallbe well ! “

In grote dankbaarheid / uw missionarissen uit Scherbakty

H. Missen Oranjehof

Eens per maand viert kapelaan Blom, vaak met assistentie van Diaken Keijmis de H. Mis in het verzorgingshuis Oranjehof. Dit is echter niet mogelijk zonder vrijwilligers. Mensen die zorgen dat alles in gereedheid wordt gebracht, de mensen ophalen en terugbrengen naar hun kamers/afdeling, de muziek tijdens de H. Missen. Een heel groot dankjewel daarvoor! In de komende maanden zullen we de H. Mis vieren op woensdag 3 mei en woensdag 7 juni. Beide keren om 17.00 uur in de Gasterie.

Vredeskapel

Vanaf 1 mei t/m 31 oktober is er iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag rozenkransgebed om 18:00 's avonds in de vredeskapel aan de Bauscherweg. In mei (en oktober) zijn de H. Missen op de donderdag in de vredeskapel om 19.00 uur; dit i.p.v. de H. Mis in de dagkapel van de St. Josephkerk. Het rozenkransgebed vindt op deze donderdagen plaats om 18:30 uur.

Dierbare overledene herdacht in kapel of kerk

20-05-1939	Sjef Schroeders	29-03-2017
07-01-1925	Mia Laheij-Conen	08-04-2017
28-11-1944	Wil Trienekens	12-04-2017
15-02-1926	Leny Snelting	14-04-2017
17-10-1944	Riet Stienstra-Vermeeren	22-04-2017

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

KERKDIENSTEN

Zondag 7 mei

4^e zondag vd Paastijd

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Zeswekendienst Wies Seetsen-Wachelder; Annie
Herpers-Waelen; Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen;
Ton Verberne; voor de overledenen van Parc
Imstenrade van de afgelopen maand

Celebrant Pater van Laarhoven

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Zeswekendienst Sjef Schroeders; 2^e jaardienst
Huub Knubben; Kit Meessen-Linssen; Altien
Bauwens-Smit; Ouders Theunissen-Schaeps en
kinderen

Celebrant Kapelaan Blom

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank

Donderdag 11 mei

18.30 uur Rozenkrans Vredeskapel Bautcherweg
19.00 uur H. Mis Vredeskapel Bautcherweg
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny; Agnes-Leuven-Hulsman; Herman
Hanraets en dochter Carla en voor levende
en overleden familieleden

Zondag 14 mei

5^e zondag vd Paastijd

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Gemengd koor St. Caecilia Schaesberg
Wiep Block-Joosten; Lies Vranken-Jaspers

Celebrant Professor Stevens

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**
Jaardienst ouders Benders-Reinaerts; Peter
Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter
Tiny; Lies Hermans-Essers; Lena Vroomen-Boltong
vanwege haar verjaardag en Harry Vroomen;
Jaardienst Fientje Meertens-Bertram en dochter
Tiny; José van de Laarschot-Hoenjet
Celebrant *Pastoor Rohling*

Donderdag 18 mei

18.30 uur **Rozenkrans Vredeskapel Bautcherweg**
19.00 uur **H. Mis Vredeskapel Bautcherweg**
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Celebrant *Pater van Laarhoven*

Zondag 21 mei

6^e zondag vd Paastijd

11.15 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**
1^e Jaardienst Jo Schlangen; Sjef Bour
Celebrant *Pater van Laarhoven*

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**
***Kerkelijk gemengdkoor St. Joseph Welten-
Heerlerbaan***
Jaardienst ouders Mathieu en Mia Wachelder-
Savelsberg; Toon Houtman
Celebrant *Kapelaan Blom*

Donderdag 25 mei

Hemelvaartsdag

11.15 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**
St. Elisabethkoor
Celebrant *Professor Stevens*

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny
Celebrant Deken Bouman

Zondag 28 mei

7^e Zondag van de Paastijd

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
mw. Kety Kampermann-Fischer; Giel Frijns
Celebrant Pater van Laarhoven

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Mathieu Schuurman; Jaardienst ouders Dohmen-
Thelen; Jaardienst Pierre Ramakers en Agnes
Donckers; Jaardienst ouders Jan en Gerda
Smeets- Gúlickers en dochter José; Hans Herbert
Offermans; 1^e Jaardienst Piet Wiertz
Celebrant Pastoor Rohling

Donderdag 1 juni

18.30 uur Aanbidding en rozenkransgebed dagkapel St.
Joseph
19.00 uur H. Mis dagkapel St. Joseph
Peter Borghans, Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Zondag 4 juni

1e Pinksterdag

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mevr. Meuwissen-Verkoelen; Ton Verberne; voor
de overledenen van Parc Imstenrade van de
afgelopen maand

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk 1 e
Communiemis!

Ger Hoeppermans vanwege zijn verjaardag; Finy
Eussen-Meertens; Jaardienst ouders Emonts-
Boumans; Jaardienst echtgenoot Meertens-Emonts;
voor de familie Schrijvers; Peter Borghans en
Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny; Kit
Meessen-Linssen; voor ouders Theunissen-Schaeps en
kinderen

Celebrant Kapelaan Blom

Na de H. Mis ontmoeting en aandacht voor de voedselbank

Maandag 5 juni

2e Pinksterdag

11.15 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk

Beste parochianen, voor de volgende periode, zondag 7 mei t/m zondag 4 juni, moeten wij de copy aanleveren op woensdag 24 mei; zou u zo goed willen zijn uw misintenties - uiterlijk genoemde periode - te willen bestellen?

PAROCHIE ADRESSEN

Secretariaat

Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen. Dinsdag en woensdag geopend 09.30-12.00; Tel.: 5413896; email:

parochiekantoor@rksintjoseph.nl

rksintjoseph.nl

www.rksintjoseph.nl

Deken H. Bouman

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen.

Tel.: 5713682

email: deken@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Tel.: 5426767 of 06-55722869; email: rickblom7@hotmail.com

Diaken W. Keijmis

Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal.

Tel.: 5751215 of 06 - 20499538; email: w.keijmis@hetnet.nl

Catechiste Peggy van der Wouw

Eijgelshovenerweg 2d, 6374 KC Landgraaf

Tel.: 06-48274858; e-mail: epmvanderwouw@outlook.com

Federatiebestuur

Bereikbaar onder: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Stichting Patiëns

Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg.

Info: Vivian Kreutz 523 25 04 of Ineke Lasche 575 14 15

Kerkhofbeheer

Fam. Schaghen, Petroniusstraat 2, 6417 VL Heerlen.

Tel.: 7850615 of 06 -22378189

Rekeningnummers kerkbestuur

ING: NL43 INGB 00010490 77 of Rabo: NL58 RABO 0125 2506 49