

**PAROCHIEBLAD
ST. JOSEPH
HEERLERBAAN**

**JAARGANG 2019
www.rksintjoseph.nl**

maart / april 2019

Van vastelaovend nao vasten

Er zijn twee theorieën over de herkomst van het woord 'carnaval'. De ene theorie zegt dat het woord komt van 'carrus navalis', ofwel narreschip. Dit komt reeds voor in de middeleeuwen; er wordt een schip op een kar gebouwd. Daar stoelt ook de traditie op van de 'Blauw Sjuut' in Heerlen. De maandag voor carnaval (25 februari) vertrekt de Blauw Sjuut om door heel Limburg de carnaval in te luiden. Heel bijzonder is, en uniek, dat dit jaar de nieuwe bisschop Harrie Smeets de Blauw Sjuut komt inzegenen, omstreeks 12.45 uur op het Pancratiusplein. Een andere theorie is dat het woord carnaval komt van 'carne vale' ofwel 'vaarwel vlees'. Deze uitleg laat de band tussen carnaval en veertigdagentijd beter zien. Het woord 'vastelaovend' (in het Venlose wordt het woord carnaval zelfs nauwelijks gebruikt) laat helemaal de band met vastentijd zien. Vastelaovend is niet primair een feest van hossen, drinken en uit je dak gaan; daarvoor kun je naar elk willekeurig feest gaan en kun je in het hele land vinden. Vastelaovend heeft te maken met een identiteitsgevoel en met verbroedering; eigenlijk kun je vastelaovend nooit helemaal goed uitleggen... Voor de christen breekt daarna de tijd aan van vasten. In wezen óók een tijd van verbroedering, maar dan meer op een nodige bezinnende manier. Verbroedering betekent jezelf aan de kant schuiven om aandacht te hebben voor de ander. Jezelf iets ontzeggen om zelfdiscipline op te bouwen en te denken aan degenen die het minder hebben; hetgeen je daarop bespaart kun je gebruiken als aalmoes om concreet de ander te helpen; daarbij mag het gebed niet ontbreken om je eigen relatie met God en met de medemens te versterken. De drie dingen die ik

onderstreept heb mogen voor ons aandachtspunten zijn. Ik wens jullie allemaal een gezonde en goede carnavalstijd toe en voor daarna een mooie en zinvolle bezinningstijd.

Kapelaan Rick Blom

Vastenactie 2019:

Even minderen voor Thali



De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie. De

parochies uit Heerlen ondersteunen het Vastenactieproject Nepal: '*Samen sterk, samen aan het werk voor een middelbare school in Thali, Nepal*'.

Samen met Jeugdkring Chrisko die weer met 30 helpende handen naar Thali gaat, bouwen we steen voor steen aan een betere toekomst voor velen. De basisschool is inmiddels gerestaureerd, de kwaliteit van lessen wordt verbeterd. Daarnaast is er een voedsel- en kledingprogramma gestart. Een groot deel van de kinderen in Thali gaat daardoor naar school. Maar, de volgende stap is voortgezet onderwijs. Als we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen, naast vijf jaar basisonderwijs, drie jaar middelbaar onderwijs kunnen krijgen, nemen hun kansen op de arbeidsmarkt flink toe. Voor de totale bouw van de middelbare school is een bedrag van € 75.529,00 begroot. Met dat bedrag realiseren wij de fundering van het gebouw, acht klaslokalen, twee toiletblokken, werk voor lokale bevolking van de laagste kasten, alle bouwmaterialen en een betere toekomst voor velen.

'Samen sterk, samen aan het werk. Steen voor steen bouwen aan betere toekomst voor velen!'

Doet u ook mee?

Alvast bedankt!

In de bijgevoegde vastenactiefolder Nepal staat waar u uw bijdrage kunt overmaken (als u gebruikmaakt van de acceptgiro, graag vermelden "Vastenactie Thali").

Belangrijke data!

Op **zaterdag 30 maart** is de pelgrimstocht, start 11.00 uur bij de St. Josephkerk. Op **zondag 31 maart** om 11.15 uur is er in de St. Josephkerk een Eucharistieviering in het teken van de Vastenactie en het project met medewerking van Jeugdkring Chrisko. Tevens is er een deurcollecte en leuke

spulletjes uit Nepal te koop voor bijdrage aan het Vastenactieproject. Ook op **zondag 31 maart** om 10.00 uur is in de Elisabethkapel extra aandacht voor het Vastenactieproject en er is tevens een deurcollecte.

Filmavond 11 maart

Op **maandag 11 maart** is er weer filmavond. Op 18 februari draaiden we de film 'Bernadette' en hebben we het verhaal gezien van de verschijningen van Maria in Lourdes. Op 11 maart volgt een 'deel 2' en gaat verder waar het 1e deel gestopt is: het leven van Bernadette in Nevers, in het klooster. Deze film is prima te zien zonder per sé het eerste deel te hebben bekeken. Vanaf 19.00 uur is er inloop. Na een korte inleiding starten we om 19.30 uur met de film. Iedereen is welkom in de ontmoetingsruimte (parochiezaal) van de St. Josephkerk: als u voor de hoofdingang staat, rechts langs de kerk naar de achterkant en de trappen af.



Bijbelbijeenkomst 13 maart

Op elke 2e woensdag van de maand komen we samen om ons te verdiepen in de bijbel; rode draad vormt het leven van de apostelen. U bent welkom op **woensdag 13 maart** van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. U wordt van koffie voorzien en na afloop bidden we het middaggebed.

Stille Omgang 16 maart

In het **weekend van 16 en 17 maart** vindt de jaarlijkse Stille Omgang plaats in Amsterdam. In de middeleeuwen heeft er een wonder plaatsgevonden met de H. Hostie (meer informatie is te vinden op de website van het 'gezelschap van de Stille Omgang' www.stille-omgang.nl). Duizenden mensen lopen elk jaar in stilte door het drukke uitgaansleven; een contrast dat een weerspiegeling is van het leven en elke keer weer als indrukwekkend wordt ervaren. Het thema is dit jaar: 'vreugde is het onmiskenbare teken van God', naar een uitspraak van de



Jezuïet Teilhard de Chardin. Bent u wel eens mee geweest? Ga weer mee! Bent u nog nooit mee geweest? Dan grijp de kans om dit toch eens mee te maken! Vertrek is op zaterdag 16 maart met bussen tussen 20.00/20.30 uur; na de tocht in stilte vieren we rond 01.30 uur de Eucharistieviering. Na afloop is er koffie en broodjes. Opgeven kunt u doen bij het secretariaat van uw parochie. Deelname bedraagt € 25,00; gelieve **uiterlijk vrijdag 8 maart** opgeven. Eventueel algemene inlichtingen bij Henk Verhaeg, telefoonnummer (06) 28 56 09 97.

Gezinsmis 17 maart

Op **zondag 17 maart** vieren we in de St. Josephparochie weer een gezinsmis. De inhoud moet nog verder vorm krijgen, maar uiteraard staan we stil bij de veertigdagentijd die dan al 1 ½ week bezig is. De Mis is speciaal gericht op de kinderen, maar jong en oud is welkom!

Tiengroep 23 maart

Eens in de maand komen we in Welten samen met tieners. Dit zijn altijd hele gezellige avonden, waarbij we naast veel plezier ook een stukje bezinning hebben rondom een bepaald thema. Maar dit altijd op een laagdrempelige manier die aansluit bij de leefwereld van de jeugd. Komende maand is dat op **zaterdag 23 maart**. De avond duurt telkens van 20.00 tot 22.00/22.30 uur en is bedoeld voor jongeren vanaf ongeveer 12. Welkom op de pastorie Welterkerkstraat 3.

Gebedsdienst vormelingen - vastenactie 24 maart

Elders in dit blad is de vastenactie vermeld. Ook met de vormelingen willen we hier aandacht aan besteden. Met álle vormelingen (dat zijn er 33 verspreid over verschillende scholen binnen ons cluster) gaan we activiteiten op touw zetten om geld in te zamelen, maar ook om hen een stukje bewustwording mee te geven. Op **zondag 24 maart** bent u welkom in de St. Andreaskerk om 14.00 uur! Met de vormelingen samen en voorgegaan door kapelaan Blom vieren we een gebedsdienst en nadien zullen we verschillende spulletjes verkopen ten bate van de vastenactie.

Deken Schreurs viert 31 maart 60-jarig priesterfeest

Sinds enige tijd woont oud-deken Schreurs van Schinnen in Parc Imstenrade, van waaruit hij zich zeer beschikbaar opstelt om te vervangen waar nodig. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor!

Dit jaar is hij 60 jaar priester; een feest, dat hij slechts bescheiden wil vieren. Daarom zal hij voorgaan op **zondag 31 maart om 10.00 uur** in de Elisabethkapel van Parc Imstenrade, waarna eenieder in de gelegenheid is hem de hand te reiken.

Wij wensen hem van harte proficiat en danken hem voor zijn inzet!

Concert Vastentijd in Pancratiuskerk

Op **zondag 31 maart** vanaf 15.00 uur verzorgt het Kerkelijk Zangkoor Schandelen onder leiding van Sjf Konieczny in samenwerking met organist Jo Louppen een Passieconcert. Daarin zal een selectie van bekende en minder bekende vastengezangen ten gehore worden gebracht.

De laatste 2 jaar zingt het Kerkelijk Zangkoor Schandelen 8x per jaar tijdens eucharistieviering op zondagen om 11.30 uur in de Pancratiuskerk. Pasen en Kerstmis zijn ook gelegenheden waar het koor graag in deze kerk komt zingen. De samenwerking met Jo Louppen wordt als heel plezierig ervaren. Vandaar dat gaandeweg het idee ontstond zang en orgel te combineren in een mooi concert, waar wij iedereen van harte voor uitnodigen.

Orgelconcert

Iedere eerste dinsdag van de maand verzorgt onze kerkmusicus Jo Louppen een orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00-13.30 uur. Alleen begrijpt u, dat dit in maart vanwege Carnaval vervalt: het volgende concert is dus **dinsdag 2 april**.

Presentatiemis communicanten 30 maart en 14 april

In de voorbereiding op hun Communie kennen we de traditie dat de communicanten zich voorstellen aan de mensen in de parochie, vaak aan de hand van het thema van hun Communie. Voor de communicanten van Tarcisius en Windekind vindt dit plaats op zaterdag 30 maart om 18.00 uur in de Moeder Anna; van de St. Martinusschool tevens op zaterdag 30 maart om 19.00 uur in de St. Martinuskerk. Van de Windwijzer vindt dit plaats op

zondag 14 april om 11.30 uur in de St. Josephkerk, met Palmpasen.

Breviergebed

Het brevier- of getijdengebed wordt/werd met name gebeden door religieuzen; priesters hebben dit beloofd bij hun wijding. Het bidden van de psalmen vormt een zekere kern in deze gebedsmomenten. In vroegere tijden moest men in 1 week tijd alle 150 psalmen hebben gebeden! Maar er was ook veel ongeletterdheid en de Kerk wilde ook aan de 'gewone mens' een gebed aanreiken. Eerst was dat een snoer van 150 kralen en werd het Onze Vader gebeden; vandaar ook dat men nog altijd in België tegen een rozenkrans 'n *pater noster*' zegt. Later, bij de verbreiding van het Wees Gegroet en de Mariaverering, met name ook door de heilige Dominicus rond 1200, kreeg het gebedssnoer de vorm zoals we dat nu nog kennen: de rozenkrans. Het bidden van de rozenkrans valt onder de vroomheidsoefeningen, het bidden van het breviergebed hoort bij de liturgie van de Kerk. De Kerk heeft naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie opgeroepen om het getijdengebed mét anderen te bevorderen zodat het niet alleen een gebed blijft voor religieuzen; immers... ongeletterdheid is er niet meer in die mate als vroeger. Náást het rozenkransgebed toch graag uw aandacht voor deze belangrijke gebeden! In de veertigdagentijd en de adventstijd wordt het avondgebed (vespers) gebeden: in de St. Josephkerk om **18.30 uur elke donderdagavond** (in combinatie met het uitgestelde Allerheiligste) voorafgaand aan de H. Mis; alsook in de St. Martinuskerk om 18.40 uur elke dinsdagavond voorafgaand aan de H. Mis. Tevens wordt in de St. Pancratiuskerk élke doordeweekse ochtend om 08.40 uur het morgengebed (lauden) gebeden voorafgaand aan de H. Mis; op elke dinsdag wordt na de H. Mis het Allerheiligste uitgesteld en er wordt om 10.30 uur afgesloten met het middagebed.

Geen H. Missen vastelaovend en afsluiting kerkhof Welten

Op carnavalsmaandag 4 maart vervalt de avondmis om 18.30 uur in de Moeder Anna; op carnavalsdinsdag 5 maart vervalt de avondmis om 19.00 uur in de St. Martinus. Om mensen die carnaval vieren maar het feest toch niet begrijpen, zal van zaterdag 2 maart t/m dinsdag 5 maart de begraafplaats afgesloten zijn, dus ook de toegang vanuit de Welterkerkstraat tegenover het café. Graag hier rekening mee te houden als u deel wilt nemen aan de zaterdagavondmis en de zondagochtendmis. Op Aswoensdag 6 maart is alles weer geopend.

Algemene informatie restauratie St. Joseph-kerk Heerlerbaan – Heerlen Zuid

Beste Parochianen,

U heeft ongetwijfeld al vernomen dat onze St Josephkerk na 60 jaar grondig toe is aan een ingrijpende restauratie. Het kerkgebouw dat in 1957 gebouwd is, is van cultuur- en architectuurhistorische waarde en een waardevolle ontmoetingsplek voor onze gemeenschap en dat moet ook voor de toekomst behouden blijven. Helpt u ons om mede door uw steun dit mogelijk te maken.

- Het eerste dat aangepakt wordt, is de “betonrot” van het kerkgebouw en de kerktoren.



Een gedeelte van het betonijzer is aangetast dat er mede de oorzaak van is dat beton niet meer kan hechten. Door al deze delen vrij te maken en te behandelen zal er zeker in de tijd van de restauratie in de omgeving veel lawaai ontstaan door deze werkzaamheden.



- De dakbedekking wordt geheel vernieuwd.
- De 380 ramen van het kerkgebouw worden geheel vrijgemaakt van de oude stopverf en geheel opnieuw af gekit.
- Ook de bakermat van de Heerlerbaan, de kerktoren wordt eveneens geheel gerestaureerd en het uurwerk, de wijzerplaten en de verlichting worden hersteld.
- Het gehele kerkgebouw wordt opnieuw gecoat/geschilderd.



De werkzaamheden zullen rond 1 april a.s. van start gaan, en zullen zo'n 4 à 5 maanden duren. Wij zullen u van de voortgang op de hoogte houden; volledige informatie kunt u vinden op onze website www.rksintjoseph.nl.

Financieel overzicht van de restauratie:

Restauratiekosten van het kerkgebouw zijn geraamd op	€	265.470,00
Restauratiekosten van de kerktoren zijn geraamd op	€	129.747,00
Totale restauratiekosten	€	<u>395.217,00</u>
Gereserveerde eerder ontvangen onderhoudssubsidies (BRIM-plan)	€	119.009,00
Bedrag waarover subsidie wordt gegeven	€	276.208,00
Subsidietoekenning Bisdom	€	55.240,00
Subsidietoekenning Provincie Limburg	€	138.105,00
Subsidietoekenning Gemeente Heerlen	€	38.686,00
Prins Bernhard Cultuurfonds	€	11.000,00
Totaal te ontvangen subsidies en fondswerving	€	<u>243.031,00</u>

Het restantbedrag, **€ 33.177,00** moet door de parochianen zelf worden bijeengebracht.

Uiteraard zijn er ook kosten die buiten de subsidieregeling vallen:

Elektriciteit: o.a. aanpassing elektriciteitsinstallatie en buitenverlichting	€	25.000,00
Oliestookinstallatie: nieuwe branders die ± 20% brandstofbesparing opleveren	€	4.750,00
Nieuwe certificering olietank en reparatie / onderhoud	€	2.500,00
Aanpassing aan veiligheidsvoorschriften stook- / opslagruimte	€	2.750,00
Totaal geschatte kosten niet subsidiabel	€	<u>35.000,00</u>

In totaal moet de parochie samen **± € 68.177,00** bij elkaar brengen.

Hiervoor **zoeken wij vrijwilligers** die activiteiten en acties kunnen organiseren en uitvoeren. Heeft u interesse: mail naar secretariaat@rksintjoseph.nl.

Het belangrijkste is echter dat de restauratie door de gemeenschap gedragen wordt en dat iedereen zijn steentje er graag aan wil bijdragen.

Ook met uw financiële bijdrage kunt u ons ondersteunen: banrekeningnummer NL76 ABNA 0448 1733 36 o.v.v. restauratie.

Schenken met volledige belastingaftrek

Overweegt u een schenking aan uw kerk te doen? Weet u dan dat, onder bepaalde voorwaarden, deze schenking volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting? Uw kerk is namelijk een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn met name periodieke giften volledig aftrekbaar. Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Jaarlijks wordt eenzelfde bedrag overgemaakt. Dit over een periode van minimaal 5 jaar. Er is een einddatum vastgelegd. In een overeenkomst opgemaakt tussen u en de ANBI worden deze zaken vastgelegd. Vanaf de ondertekening van de overeenkomst door u en een gemachtigde van de kerk is deze geldig. Beide partijen ontvangen een kopie, die bij navraag aan de Belastingdienst moet worden voorgelegd. Het opstellen van deze overeenkomst kan zonder tussenkomst van een notaris en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Een blanco overeenkomst met uitleg hoe in te vullen, vindt u op de site van de Belastingdienst. Het verschil met een gewone schenking is dat deze 100% aftrekbaar is en dat er ook geen drempel of maximumbedrag geldt. Het kan dus ook voor u aantrekkelijk zijn uw kerk een schenking te doen. Wilt u meer hierover weten? Alle informatie hierover vindt U op de site van de Belastingdienst. Is het desondanks niet duidelijk of wilt u hulp bij het invullen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Gift kerkopbouw

Onze catechiste Anita van den Berg is in de parochies St. Pancratius en H. Moeder Anna druk aan de slag. Haar accent ligt in dit seizoen vooral op de eerste H. Communie van leerlingen van Windekind en Tarcisius; ook is ze druk bezig met alle activiteiten rond het vormsel van ons hele cluster.

Steeds meer ideeën groeien: een kinderkoor? Samenkomsten voor ouders? Godsdienstlessen na de Communie? Enthousiasme werkt aanstekelijk! Van de familie Quanjel mogen we de voormalige patisserie/parochiekantoor weer gaan gebruiken, tegen betaling van de directe kosten (gas, licht etc.) en natuurlijk onder voorbehoud: bij het vinden van een koper, die we hen van harte gunnen, verlaten we direct het pand en zoeken we naar een andere oplossing. Daarnaast heeft een sponsor een mooie gift gegeven van € 5.000,00 voor aanschaf van materialen, kosten activiteiten etc. We zijn zeer benieuwd wat er allemaal groeien gaat!

Pelgrimsreis naar Paray-le-Monial voor 50-plussers

Van 10 t/m 15 juni 2019 organiseert de Gemeenschap Emmanuel een pelgrimsreis voor 50-plussers naar de bedevaartsplaats Paray-le-Monial in Midden-Frankrijk. Het worden dagen van verdieping en ontspanning. Iedere dag wordt er een inleiding gegeven, o.a. over het vaderhart van God en over een hoopvolle toekomst. We vieren dagelijks de H. Mis en er is ook tijd voor ontmoeting, wandelingen en gezelligheid. Meer info: www.emmanuelnederland.nl of bel (077) 382 82 49.

H. Mis voorbereiden

Op regelmatige basis bereiden we met een klein groepje de H. Mis voor. Dat betekent dat we samen kijken naar de lezingen van de betreffende zondag; van daaruit maken we samen teksten zoals een openingswoord, voorbeden en slotgedachte. Vaak kiezen we ook enkele liederen uit. Lijkt het je interessant om mee te helpen of alleen om samen de lezingen door te nemen; meld je gerust aan bij kapelaan Blom.

Palmpasen - palmtakjes?

In het weekend van 13 en 14 april vieren we Palmpasen. Een belangrijk moment dat het begin van de Goede Week markeert op weg naar Pasen. We willen graag palmpasentakjes zegenen en deze aan u meegeven; men kan ze dan achter een kruisbeeld zetten. Het palmtakje is een symbool van hoop en hoop heeft altijd te maken met toekomst. Het palmtakje áchter het kruisbeeld is het teken dat ná Goede Vrijdag altijd Pasen gevierd wordt. Sinds vorig jaar heeft de buxus een geduchte vijand gekregen: de buxusmot! Het is dan ook voor onze parochies erg lastig om aan (voldoende) buxus/palmtakjes te komen. Heeft u palmtakjes of kunt er aan komen? We houden ons graag aanbevolen! Gelieve met het secretariaat van de parochie of met een van de priesters contact opnemen.



Gevraagd:

Voor de filmavonden zijn we op zoek naar een (nieuw) goed projectiescherm. Hebt u thuis misschien zo'n scherm staan en gebruikt u het niet meer?

Praktische mededelingen vanuit de parochie

➤ **Kruisjes**

Voor een **gedachteniskruisje voor een dierbare**, kunt u contact opnemen met Ivon Drummen, telefoonnummer (0)6 18 06 25 62.

➤ **Het vrijwilligersteam zoekt nog mensen voor**

- voor het **schoonmaken van de kerk en pastorie** eenmaal per maand zoeken wij enthousiaste mensen die samen met het team deze taak willen uitvoeren
- voor het **verzorgen van de bloemen en decoratie in de kerk** zoeken wij mensen die met gevoel van bloemsierkunst het bestaande team kunnen versterken
- voor het **secretariaat** zoeken wij mensen die ons team kunnen versterken; enige kennis met Exact online en ander computervaardigheden stellen we op prijs
- voor het **inhoudelijk verzorgen van artikelen in het parochieblad en website** zoeken wij mensen die goed zijn in het schrijven en verzorgen van redactionele artikelen
- voor **klein onderhoud en reparaties** zoeken wij mensen met een technisch inzicht.
- wilt u zich inzetten voor het pastoraal werk op welk niveau ook dan ben u altijd welkom om ons bestaande team te versterken

Wilt u meer weten over bovengenoemde vrijwilligerstaken, mail uw naam, adres, telefoonnummer en voorkeur naar secretariaat@rksintjoseph.nl. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek. Het werken als vrijwilliger voor de parochie St. Joseph Heerlerbaan / Heerlen-Zuid kan een leuke en voldane uitdaging zijn.

➤ **Planten en struiken**

Als iemand nog op zoek is naar mooie planten en struiken voor zijn tuin: gratis af te halen op Heerlerbaan 160.

Oranjehof

Vanaf januari zijn we gestart met de H. Missen te lezen in het Oranjehof op de 1e vrijdag van de maand om 14.30 uur. In maart is daar al meteen een uitzondering op: op **vrijdag 8 maart** vieren we de H. Mis om 14.30 uur met ontvangen van het askruisje. Vervolgens op **vrijdag 5 april** om 14.30 uur én op **dinsdag 23 april** om 14.30 uur vieren we samen Pasen.

Thuiscommunie

De H. Communie wordt door diaken Keijmis rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie op het parochiesecretariaat.

Gedoopt in onze parochie

18 november 2018 Anna (Lara) Vliegen

6 januari 2019 Ainsley Bodelier

3 februari 2019 Dexx Zielemans

Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst!

Dierbare overledenen herdacht vanuit de parochie

* 14-07-1942	Tille Temme-Cloudt	† 09-01-2019
* 22-08-1940	Mieke Mulkens	† 18-01-2019
* 24-05-1926	Riek Hooijen-Heesterbeek	† 22-01-2019
* 22-08-1945	Rob de Wever	† 29-01-2019
* 15-07-1927	Sjaak Francort	† 30-01-2019
* 20-11-1932	Mimi Haarman-Vinck	† 05-02-2019
* 21-09-1933	Margriet Moberts	† 11-02-2019
* 26-06-1937	Tiny Baltus-Conraads	† 11-02-2019

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

KERKDIENSTEN

Zondag 3 maart

8^e zondag door het jaar C

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**
Mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen; Marlies Rijnders-Olijve

Celebrant *Professor Stevens*

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**
Samenzang
Jaardienst voor Piet Mertens

Celebrant *Professor Rohling*

Woensdag 6 maart

ASWOENSDAG

19.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**

19.00 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**



Donderdag 7 maart

18.30 uur **Aanbidding en Vespers dagkapel St. Joseph**

19.00 uur **H. Mis dagkapel St. Joseph**
Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny

Vrijdag 8 maart

15.00 uur **Kruisweg**



Zondag 10 maart

1^e zondag van de veertigdagentijd C

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**

Jessy Verberne-Koolen

Celebrant *Professor Stevens*



11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Samenzang

Celebrant *Kapelaan Blom*



Donderdag 14 maart

18.30 uur **Aanbidding en Vespers dagkapel St. Joseph**

19.00 uur **H. Mis dagkapel St. Joseph**

Jaardienst voor Chris Robbertz; Peter Borghans en
Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny

Vrijdag 15 maart

15.00 uur **Kruisweg**

Zondag 17 maart

2^e zondag van de veertigdagentijd C

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**

Celebrant *Pater van Laarhoven*

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

GEZINSMIS

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Heerlerbaan-Welten

Jaardienst voor Theo Smulders en Els Smulders-
Weinberg; Zeswekendienst voor Sjaak Francort; Frans
Smeets

Celebrant *Professor Rohling*



Donderdag 21 maart

18.30 uur **Aanbidding en Vespers dagkapel St. Joseph**

19.00 uur **H. Mis dagkapel St. Joseph**

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny



Vrijdag 22 maart

15.00 uur **Kruisweg**

Zondag 24 maart

3^e zondag van de veertigdagentijd C

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**

Elisabethkoor

Eerste jaardienst voor Marlies Rijnders-Olijve; Cecile van Liempt-Meijers

Celebrant *Pater van Laarhoven*

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Samenzang

Eerste jaardienst voor Miets Heuts-Odekerken;
Jaardienst voor Eugenie Brouns-van Soest

Celebrant *Deken Bouman*

Donderdag 28 maart

18.30 uur **Aanbidding en Vespers dagkapel St. Joseph**

19.00 uur **H. Mis dagkapel St. Joseph**

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny

Vrijdag 29 maart

15.00 uur Kruisweg

Zondag 31 maart

4^e zondag van de veertigdagentijd C

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**

Jaardienst voor mevrouw M. Meuwissen-Verkoelen;
Jaardienst voor ouders Smeelen-Bindels

Celebrant Deken Schreurs

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Excludent

Celebrant Kapelaan Blom



Donderdag 4 april

18.30 uur **Aanbidding en Vespers dagkapel St. Joseph**

19.00 uur **H. Mis dagkapel St. Joseph**

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en
dochter Tiny

Vrijdag 5 april

15.00 uur Kruisweg

Zondag 7 april

5^e zondag in de veertigdagentijd C

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**

Jaardienst voor Bouy van Nieuwburg; Mevrouw M.
Meuwissen-Verkoelen

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Samenzang

Donderdag 11 april

18.30 uur **Aanbidding en Vespers dagkapel St. Joseph**

19.00 uur **H. Mis dagkapel St. Joseph**

Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny; Chris Robbertz

Vrijdag 12 april

15.00 uur **Kruisweg**

Zondag 14 april

Palmzondag C

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

PRESENTATIEMIS VAN DE EERSTE COMMUNICANTEN

Jaardienst voor Mathieu Lennartz; Peter Borghans en Hubertina Borghans-Heuts en dochter Tiny



Beste parochianen, voor de volgende periode, **zondag 13 april tot zondag 26 mei 2019**, zou u zo goed willen zijn uw misintenties, uiterlijk **donderdag 28 maart** te willen bestellen?

DE AANKONDIGING VAN DE HEER VIEREN

Een nieuwe oecumenische traditie rond 25 maart?

Bij oecumenische gesprekken is het een regelmatig terugkerende vraag aan het adres van protestanten: “Het klopt toch, dat jullie weinig met Maria hebben?” Sommigen zullen hierop bevestigend reageren. Maar het kan ook anders. Want: wie heeft er niet wat met de Bijbelse Maria? De evangelist Lucas vertelt over haar, wanneer de geboorte van de Heer door de engel Gabriël wordt aangekondigd, wanneer het bezoek van Maria aan Elisabeth wordt beschreven en wanneer hij de opdracht van de Heer in de tempel beschrijft. Het is allemaal snel terug te lezen in de eerste twee hoofdstukken van het Lucasevangelie. Rond het Kerstfeest klinken deze verhalen in elke kerk.

De traditie van de kerk heeft op basis hiervan gedenkdagen in het leven geroepen, resp. 25 maart (negen maanden voor het geboortefeest van Jezus), 31 mei en 2 februari.

In dit artikel richten we ons op het eerste zogenaamde Mariafeest: de aankondiging ofwel de annunciatie, verbonden met 25 maart. Goed beschouwd gaat het om méér dan een Mariafeest. Want, net als de andere genoemde gedenkdagen, bedoelt deze dag vooral een Christusfeest te zijn. Gabriël komt immers bij Maria “gezegende onder de vrouwen” om de geboorte van Jezus aan te kondigen en deze bode van God verbindt zijn boodschap met grote lof van God en het heil, dat door koning Jezus op aarde zal komen: vrede op aarde voor mensen van goede wil! Om Hem, om Jezus Christus, gaat het!

Sinds enkele jaren wordt bij oecumenische gespreksthemata ook de plaats en positie van Maria betrokken. Zo hebben in Duitsland in het “Lutherjaar” 2017, toen 500 jaar Reformatie werd herdacht, katholieken en protestanten samen verklaard dat “Maria het grote voorbeeld en oerbeeld van het christelijk geloof is. Dat kunnen katholieke en protestantse christenen gezamenlijk over Maria uitspreken.” Ook in Nederland zijn inmiddels enkele oecumenische conferenties aan Maria gewijd en is er overeenstemming gegroeid over de rol van Maria als beeld van geloofsvertrouwen en beeld van de kerk.

Het feest van de aankondiging wordt trouwens al sinds de 7^e eeuw in de kerk van Oost en West op 25 maart gevierd. En in de 16^e eeuw noemde reformator Luther noemde het zelfs één van de voornaamste feesten en pleitte hij ervoor om het eerste deel van het ‘wees gegroet’ te blijven bidden als teken van eerbied en toewijding.

Dus: wat is er tegen om deze oude traditie weer nieuw leven in te blazen – en dat in oecumenisch verband te doen?

Het verlangen om hiermee ernst te maken is bij mij gevoed tijdens de bedevaart naar Lourdes die ik in september 2018 meemaakte. Die ervaringen brachten mij ertoe om op Hervormingsdag (31 oktober) contact te zoeken met mgr. Everard de Jong en hem te vragen hoe het bisdom zou staan tegenover een oecumenische viering van de aankondiging van de Heer. Het antwoord van de hulpbisschop en de gedelegeerde

voor oecumene Dr. Bernhard Hegge was meteen positief: een goed idee om dit in het bisdom Roermond op te pakken en zo een al lang bekende traditie oecumenisch nieuw leven te geven. En: laten we beginnen in Roermond. Wie weet neemt een volgend jaar een andere stad in Limburg het stokje over.

Meteen zijn diverse contacten gelegd en is het plan opgevat om aan de vooravond van 25 maart, dus op **zondagmiddag 24 maart a.s. in Roermond** een oecumenisch samenzijn rond de aankondiging te organiseren. Het eerste deel hiervan speelt zich af in de protestantse Minderbroederskerk; voor het tweede deel, een viering, is iedereen welkom in de Munsterkerk, die officieel Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk heet. Ds. Judith van den Berg-Meelis en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente zijn van harte akkoord met het plan en het is met instemming in de Roermondse Raad van Kerken besproken. Deken Rob Merckx verleent ook zijn medewerking en als het even kan zal bisschop Harrie Smeets één van de voorgangers in de Munsterkerk zijn. Tijdens de ontmoeting in de Minderbroederskerk zal ondergetekende vertellen over haar ervaringen in Lourdes en geeft dr. Hegge uitleg over hoe de Rooms-Katholieke Kerk tegen verschijningen van Maria aankijkt. Tevens is er gelegenheid om elkaar nader te leren kennen bij koffie en thee.

De middag is als volgt ingedeeld:

- 14.30 uur: ontvangst en programma in de Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15 F
- 16.00 uur: vertrek naar de Munsterkerk aan het Munsterplein
- 16.30 uur: oecumenische gebedsviering van de aankondiging van de Heer

Het zal een bijzondere ervaring zijn om als katholieken en protestanten samen deze middag te beleven en daarbij vooral samen met Maria de lof te zingen, zoals zij die in haar lofzang, het Magnificat, onder woorden heeft gebracht:

*Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.*

Komen u en jullie ook? Graag tot ziens in Roermond, op 24 maart a.s.,

Mede namens de voorbereidingsgroep,
ds. Sophie Bloemert, Heerlen

PAROCHIE ADRESSEN

Secretariaat / Parochiekantoor

Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

☎ (045) 541 38 96

✉ secretariaat@rksintjoseph.nl

Website:

www.rksintjoseph.nl



Geopend:

dinsdag & woensdag van 9.30 tot 12.00 uur; donderdag van 10.00 tot 13.00 uur

Afspraken of inloop vrijwilligers: donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Openingstijden zijn onder voorbehoud: het is raadzaam eerst te bellen voordat u naar kantoor komt.

Deken H. Bouman

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

☎ (045) 571 36 82

✉ deken@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

☎ (06) 55 72 28 69

✉ rickblom7@hotmail.com

Diaken W. Keijmis

Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal

☎ (06) 20 49 95 38

✉ w.keijmis@hetnet.nl

Stichting Patiëns

Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. Info:

Vivian Kreutz

☎ (045) 523 25 04

Ineke Lasche

☎ (045) 575 14 15

Kerkhofbeheer

Jo Wijnen, Caumerweg 20, 6418 BC Heerlen

☎ (045) 542 00 29 of (06) 18 24 29 58

Kerkbijdrage of financiële ondersteuning

De St. Josephparochie is een ANBI erkende instelling. Via de inkomstenbelasting mag u uw gift aftrekken (voorwaarden zie www.belastingdienst.nl). Ons RSIN-nummer is 824131319.

Rekeningnummer St. Josephparochie: NL43 INGB 0001 0490 77